

*Een jaar is voorbij en wat is er veel gebeurd. Wij hebben feest gevierd met Marjan en Marco. Wat een geweldige trouwdag was dat! We waren blij met behaalde examens, met werk dat gevonden werd, met het overgaan naar een volgende klas of naar een nieuwe school. We hadden elke dag meer dan genoeg om te eten en te drinken. Veel om God voor te danken. Maar er was ook schrik om een kapotte knie door een ongeluk. Teleurstelling om een kruisband die niet goed wil herstellen. Een oefening in geduld. En dat is alleen nog maar ons gezin.*

*Want als we om ons heen kijken zien we een wereld in verwarring. Veel mensen op de vlucht. Haat tussen bevolkingsgroepen. Onschuldige slachtoffers van zinloos geweld. Er is rijkdom maar ook armoede. Gezondheid en ziekte. Vrede en oorlog. Maar toch geloven wij dat God zorgt voor deze wereld. Ondanks alles.  
Dat is de belofte van Kerst. Immanuel: God met ons.*

*Wij wensen u fijne Kerstdagen toe en Gods zegen voor 2015!*

*Kees en Ineke  
Klaas en Edith  
Rik en Joanne  
Bart  
Sam  
van Egmond*



*Werving raadsleden deugt niet*  
Een kandidaat-raadslid uit Rekken kreeg tijdens de wervingsgesprekken een dik, stevig touw en ook de vraag: 'Nou, hoe gaat u de lijst hiermee trekken?'

*Placebo-effect*  
Een vrouw in het Brabantse Gever met zorgen om manlief z'n lever vult daarom (succes...) een vierkante fles met water in plaats van jenever.

*Anti-inbraak Whatsappgroep*  
Er schijnt zo'n Whatsappgroep te wezen, daar waren wat vragen gerezen, want 's nachts om twee uur: Klaarwakker de buurt! Stond er: 'Alles rustig' te lezen...

*Lokpubers*  
Een pientere kroegbaas in Boomen was niet in de maling genomen. Ze vroegen om bier, maar hij zei: 'Wacht hier, dan laat ik twee uitsmijters komen.'

*Gaskraan wordt geknepen*  
'Zo blijken' zegt iemand uit Jonen, 'protesten dus toch wel te lonen. Eerst was het geen ramp, maar nu gaat zelfs Kamp z'n opstelling scheurtjes vertonen.'

*Tuinvogeltelling*  
Een spinnende kater in Meppen die eerst nog wat op stond te scheppen, ('Ik zag er wel tien!') houdt het voor gezien. Hij zou er z'n buik vol van hebben.

*Flappentakje geboren*  
'Die wordt' zegt een meisje uit Andel, 'voorlopig met veel zorg behandeld en gaat, met mooi weer, op zondag een keer, met pa en ma Tak aan de wandel!'

*Staatssecretaris Weekers treedt af*  
'Helaas' zegt een man uit Borgharen, 'de Kamer bleek hem niet te sparen. Voor hem best een dreun, al was er ook steun. Maar dat waren, denk ik, Bulgaren.'

*Buikgriep op cruiseschip*  
Mij spreekt het niet tot de verbeelding, zo'n cruise. Ik ben bang voor verveling. Een zwembad op zee, niet echt mijn idee. Dat hangt daar maar over die reling.

*10 jaar Facebook*  
'Daarvoor? Joh, je wil het niet weten. Dat ben je al gauw weer vergeten, maar ik belde dan ruim driehonderd man. Vertelde ik wat ik ging eten.'

*Warme Truiendag*  
'Maar mam!' roept een jongen uit Assen, 'Nu bent u mijn trui aan het wassen! Zo'n spencer is stom!' Sust zij hem: 'Kom kom, daar is wel een mouw aan te passen.'

*Zelfstrikkende schoenen*  
Zelfstrikkend? Nou ja! 't Is te hopen dat iemand die Nikes ook kan kopen. Wij zullen (te duur) de eindjes, heel zuur, nog wel aan elkaar moeten knopen.

*Strooizoutoverschot door zachte winter*  
'Ik denk' zei een man uit Slenaken, 'dat dit niet meer goed is te maken.' Hij klonk heel ontdaan. 'Omdat het niet aan de straatstenen kwijt is te raken.'

*Spreeuwen poepen dorp onder*  
'Wat smerig!' zegt iemand uit Wijchen. 'Dat lijkt er echt niet om te liegen. Man man, wat een troep! Een dorp vol met poep. Gelukkig dat koeien niet vliegen...'

*De Krim*  
Een nuchtere arts in Abcoude begrijpt alle stress, 'maar we zouden alert moeten zijn dat niet groot en klein de adem te lang in gaat houden.'

*Nachtstemmen*  
Een kiezer in Drogteropslagen had daarbij toch wel een paar vragen. 'Een stem in de nacht,' zo luidde zijn klacht, 'lijkt mij een stuk verder te dragen.'

*'Minder Marokkanen!'*  
Een man in het Zeeuwse Nieuw-Namen die Wilders dit uit hoorde kramen, moest denken aan toen. 'Hij stond iets te doen waar Hitler zich niet voor zou schamen.'

*Poepvlees*  
Een slager in stil Bovenrijke kan niet zoveel meer doen dan zwijgen. Want ziek, aan de race, hij snapt wel dat vlees door zoiets een bijsmaak kan krijgen.

*Zwarte Pietdiscussie laait weer op*  
Ik sprak laatst een Piet uit Sint-Annen die wilde de schoensmeer verbannen, maar dat niet alleen, hij wil ook meteen versterking van Kezen en Jannen.

*HEMA in Spanje*  
'Dat zal' lacht een leukerd uit Lieren, 'de Sint vast en zeker plezieren. Maar druk, niet normaal. Ze komen massaal op koopjes af. Net dolle stieren.'

*Massaontslag Philip Morris*  
Die aandacht voor topfitte lijven, niet roken, je kunt overdrijven. Dat zie je nu daar. Zij zijn de sigaar. Het geeft geen gezonde bedrijven.

*Onveilige zebrapaden*  
Een ziedende zebra in Epe werd haast door een auto gegrepen. Het scheelde een haar. Hij kent het gevaar, maar staat, desondanks, op zijn strepen.

*Speurhond vindt 2,5 miljoen euro*  
'Echt waar joh?' vraagt iemand uit Oeken. 'Die heeft in dat huis lopen zoeken totdat hij het vond? Zeg, zou ik die hond misschien voor een dag kunnen boeken?'

*Groningers misbruiken schadegeld*  
Een man in het Brabantse Rullen moet lachen, zijn mondhoeken krullen. 'Nog best een karwei, die scheuren,' zegt hij, 'eerst andere gaatjes maar vullen...'

*Huisartsenstaking*  
Een stakende huisarts in Hegge probeert op tv uit te leggen waarom hij dat doet. 'Heel jammer, maar goed, wie a zegt zal b moeten zeggen.'

*Zwarte Piet zonder kroeshaar*  
'Geloof me,' zegt iemand uit Rhenen, 'voor wie in zijn onschuld mocht menen, nu is het oké: Men is pas tevree als Piet permanent is verdwenen.'

*Moestuin als pensioenaanvulling*  
Een oudere dame in Joppe is nu al haast niet meer te stoppen. Ze heeft net verrukt haar boontjes geplukt. 'Die kan ik nu mooi zelf gaan doppen!'

*Brambulance*  
'Dus brandweer' vraagt iemand uit Zwolle, 'en ziekenvervoer? Zonder dollen? Nee, dank je, ajuus. Moet jij aan 't infuus, staan zij straks zo'n slang uit te rollen...'

*Linkshandige mannen vaak in de winter geboren*  
De vrouw van een man uit Zuidzande die net weer z'n vingers verbrandde aan 't barbecuevuur (laatst aan de frituur): 'Hoe zit dat met twee linkerhanden?'

*Vertrekhal 3 Schiphof*  
Het blijft op de netvliezen kleven, de bloemen die uitdrukking geven aan heel ons bestaan. Zoals ze vergaan, kortstondig gebloeid. 't Is ons leven.

*Dag van nationale rouw*  
We zwijgen en vouwen de handen. De stilte, de tranen die branden. Zo'n vliegtuig komt aan, we zien het daar staan, maar nee, het besef wil niet landen.

*IJsjes zijn verslavend*  
Zo moet en zal iemand uit Elten bij warm weer met alle geweld een Raketje of Split. Waar dat hem in zit? 'Ja, 'k weet niet, ik lijk wel te smelten.'

*Congres over de ster van Bethlehem*  
'Er schijnen' zegt iemand uit Peize, 'zo hier en daar vragen te rijzen of dit verhaal klopt. "We worden gefopt!" aldus een paar zeer eigenwijzen.'

*Vingers afgezaagd voor verzekering*  
'Nou ja,' zegt een man uit Noordwelle, 'je zal toch jezelf zo gaan kwellen, alleen maar voor geld! Voor niks, wordt gemeld. Hij kon op zijn vingers natellen...'

*Tandartstarieven omlaag*  
'Ik kan' zegt een tandarts in Rekken, 'mijn kosten daar echt niet mee dekken.' Jaja, denk ik dan, maar toch, beste man, je hoeft ons geen poot uit te trekken.

*Storm*  
Twee dakdekkers moeten in Oene, het zijn voor mij echt kampioenen, gewoon aan de gang. 'Zijn jullie niet bang?' 'We doen het met lood in de schoenen.'